

Ingen diversitet - Uden Neurodiversitet

Autister har alt for lang tid været overset i LGBT miljøet, men det vil vi lave om på. Derfor sætter vi i Autisme Ungdom fokus på netop det at have autisme og samtidig ikke identificere sig som heteroseksuel eller ciskønnet.

Vi ønsker et inkluderende miljø, både i vores egen forening, andre foreninger og ude i den store verden, hvor der er plads til at være hvem man er, og elske dem man elsker.

En langt højere procentdel af autister identificerer sig som LGBTQIA+ end folk uden autisme gør. Derfor deltager vi blandt andet i pride. Men kampen er ikke kun en måned af året, det er hele året rundt. Derfor kæmper vi ikke blot her og nu, men kæmper hele tiden for bedre rettigheder og for mere synlighed og hjælp til vores medlemmer der ikke er cishetroseksuelle.

Ifølge rapporten *sexus definere* 92% af respondenterne sig som heteroseksuelle, og 99.4 er ciskønnede. Internationale studier af autisters seksuelle og kønsmæssig identitet viser at op imod 70 procent af respondenterne ikke identificerer sig som ciskønnede og/eller heteroseksuelle. Lige netop derfor er det så vigtigt at personer med autisme også bliver inkluderet i LGBTQIA+ kampen, og at LGBTQIA+ personer også kan føle sig velkommen i vores organisation.

Autister bliver alt for sjældent skildret i film og serier, og hvis vi gør er det ofte skitseret på en meget stereotyp måde. Et eksempel er den kolde autist, der er ligeglad med andres følelser, eller den naive, uforstående og ofte barnlige skildret autist. Fælles for dem er, at de altid er skildret som heteroseksuelle og ciskønnede. Dette hænger sammen med infantiliseringen af folk med autisme, der gør at vi ses som børn eller barnlige. Ingen har lyst til at se børn som seksuelle væsener, så autister usynliggøres også når det kommer til seksualitet, fordi folk ikke har lyst til at se os som seksuelle væsener vi kan være, og skal have ret til at være. Vi er ikke uselvstændige børn, men voksne og unge mennesker med egne meninger og følelser. Derfor hænger de generelle kampe og LGBTQIA+ kampen godt sammen med kampene på autismeområdet, for vi arbejder alle for at blive set som selvstændige individer og ikke bare som børn. Derudover gavner vores kamp særligt synligheden for LGBTQIA+ autister, for vi kan ikke snakke om diversitet uden at snakke om neurodiversitet.